

Kookschool Castricum

Van: Kookschool Castricum <info@kookschoolcastricum.nl>
Verzonden: vrijdag 21 juli 2017 20:05
Aan: info@kookschoolcastricum.nl
Onderwerp: NIEUWSBRIEF VAN KOOKSCHOOL CASTRICUM - oproep voor een bijzonder bedrijf - cursisten bedankt - vakantie

NIEUWSBRIEF

Beste kookliefhebber,

Op de valreep van onze zomersluiting nog even een korte nieuwsbrief. We wensen jullie alvast een geweldige zomerperiode toe!

Oproep voor een bijzonder bedrijf...

Kookschool Castricum ontving onderstaande bericht en dat konden we niet weigeren...

OPROEP: Kok met liefde gezocht!

Een oud cursiste van Kookschool Castricum is op zoek naar een kok! Ze is haar eigen leerwerk-restaurant begonnen waar ze het restaurant-vak uitvoert én overbrengt op de bijzondere jongeren die bij haar in dienst zijn. Deze bijzondere jongeren zijn jongeren met (sociale) achterstand op de arbeidsmarkt. Met hart voor het vak en heel veel liefde voor haar jongeren is ze een kleine maand geleden gestart en nu zoekt ze versterking in de keuken! Ze zoekt iemand met geduld, want soms moet je dingen 10 x uitleggen. Iemand die natuurlijk goed kan koken, maar niet per se een chef is. Iemand die in overleg met mooie nieuwe lunchgerechten kan komen én die zich thuis voelt bij de filosofie van Lotte: "*We gooien niets weg: geen eten, geen jongeren*". Lotte recyclet, ze composteert, ze ziet kansen en geeft die door. Spreekt je dat aan? Heb je daar zin in? Meld je dan zo snel mogelijk (maar iig vóór 30 juli) bij Lotte: stoer94@gmail.com.

Standplaats: Alkmaar, tegen over Centraal Station, werktijden: 11:00 tot 16:00 uur, openingsdagen: di tm zat en parttime is (natuurlijk) bespreekbaar!

Cursisten werden koks...

Afgelopen week studeerde maar liefst 25 koks af. Vanaf de zomervakantie 2016 tot nu waren dat er meer dan 100 dit seizoen. Wat een gewelddenaren om (meestal) naast het werk zo'n geweldig leuke maar intesieve cursus te volgen met zoveel passie en liefde voor koken. Het was ons weer een groot genoegen.

Het is daarom voor Kookschool Castricum des te leuker om te weten dat er vanaf september as. weer 36 gemotiveerde cursisten starten om binnen een half jaar tot volwaardige koks uit te groeien.

Maar evenzo hebben we heel veel plezier beleefd aan het les mogen geven bij de diverse kookshops en maandcursussen. Het was een komen en gaan van cursisten en wat een leuke reacties mochten we ontvangen. Kijk voor de aardigheid eens in het gastenboek van Kookschool Castricum.

Wij kijken er nu alweer naar uit om weer de volgende cursisten te verwelkomen. Maar eerst.....

Vakantie

