

NIEUWSBRIEF 16-11-2012

HIJ KOMT. HIJ KOMT!

Morgen is het dan zover... Sinterklaas arriveert weer in ons land. Uit vertrouwelijke bron (ssth...niet doorvertellen: de Culinaire Piet) heeft Kookschool Castricum vernomen dat hij dit jaar het liefste cadeaus schenkt waar men blijvend wat aan heeft.

"Want" zo liet de bisschop weten "Er komen ietwat karige tijden aan en dan is het zinvol als de mensen minder aan verspilling doen". "Men gooit veel te veel kostbaar voedsel weg en men koopt veel te vaak (veelal duur, kraak- en smaakloos) kant-en-klaar eten en daar moet een einde aan komen, zonde van al dat lekkers en al dat weggegooid geld". "Daar wordt Sint niet vrolijk van!". "Daar moet toch met een 'gezellig avondje' een feestelijke oplossing voor zijn?"

En zo kon het gebeuren dat Kookschool Castricum benaderd werd door de Culinaire Piet met de vraag of wij zouden willen helpen. De opdracht was: Sint wil dat de mensen zelf vaker, sneller, gezonder, doeltreffender en smakelijker gaan koken, maar dan wel op een zodanige manier dat de mensen het leuk, gezellig en feestelijk vinden. "Kan dat?" en "Hoe kan Sint dat dan schenken?"

Nou je raad het antwoord al.....**NATUURLIJK KAN DAT!** (lees hieronder verder) **EN SCHENKEN** is al helemaal geen probleem want Kookschool Castricum heeft een drietal schitterende Sinterklaascadeaus in huis.

Want wat dacht je van een [CURSUSBON](#) of [CADEAUBON](#)? Of wat dacht je van het schitterende kook-kunst-kookboek [PUURST](#)?

Wees toch slim... schenk je partner een cadeau- of cursus bon en geniet voortaan zelf mee van haar/zijn sterk verbeterde kookkunsten (we hebben iedere maand wisselende kookshops en maandcursussen waarin iedereen de kneepjes van het vak leren). Kookschool Castricum houdt ook van gezelligheid, dus het is koken met plezier. Een echt avondje uit! Sint zegt: **DOEN!**

Na de Sint komt Kerstmis en Kookschool Castricum is inmiddels al begonnen met het geven van de eerste cursusavonden om je te leren om met Kerst een heerlijk culinair diner op tafel te zetten, zonder dat je de dag zelf de hele dag in de keuken staat! Er zijn nog genoeg plaatsjes vrij, dus schrijf je in op onze site www.kookschoolcastricum.nl!

Wist je trouwens al dat we ook op facebook (www.facebook.com/KookschoolCastricum) te vinden zijn? Momenteel voeren we actie op facebook. [LIKE – SHARE – WIN](#)en geven we mooie prijzen weg. Een bezoekje waard!

Binnenkort sturen we je de nieuwsbrief met:

-de kookagenda voor januari as.

-de bestellijst voor Kerstmis.

Ten slotte: Wil je eens een bijzondere kookochtend, -middag of -avond met je gezin, familie, collega's beleven? Denk dan eens aan een op maat gemaakte workshop bij Kookschool Castricum, ook in het weekend.

PS: Indien u de ontvangst van onze e-mail niet op prijs stelt, wilt u deze e-mail dan replyen met de mededeling 'AFMELDEN'. Dank u wel!

DISCLAIMER: Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). De geadresseerde(n) c.q. ontvanger(s) kunt/kunnen aan dit bericht geen rechten ontleen. Mocht dit bericht niet voor u bestemd zijn, dan vragen wij u vriendelijk om ons hiervan in kennis te stellen en vervolgens het bericht te verwijderen. In geval van vertrouwelijke en/of persoonlijke informatie is openbaarmaking, verveelvoudiging, verspreiding dan wel gebruikmaking van het bericht niet toegestaan. Kookschool Castricum sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.